

LÅGE 1 - den 1. dec. 2022

Der var engang 🤔 hvor posten skulle ud hver dag. Om det har Svend Nielsen fra Herredsvejen 182 i Hærup fortalt (han var reservepost på Ørris-Hersom-turen først i 1940'erne):

"Når alt var føjet til af sne, måtte postturen forrettes til fods, og al posten måtte bæres. Det var tungt at gå med, samtidig med at jeg måtte kæmpe mig igennem snemasserne. 🧤❄️ Det var andet end breve, vi gik med dengang. Nogle gange skulle folk have medicin hentet i Brugsen i Klejtrup. Så fik jeg pengene med og skulle så tage medicinen med tilbage næste dag." 📬

Svend fortæller også, at han har fragtet vintergrønt. 🌲 "Vi havde jo bedre tid dengang", som han sagde. "Så fik man kaffe for ulejligheden".

Men også noget mindre behageligt måtte Svend somme tider stoppe i tasken og fordele på postturen - og det var de illegale blade. 📰 Der var en mand ved navn **Nord**, som ind imellem bad Svend fordele nogle af disse blade under 2. Verdenskrig.

Og det var Svend nu ikke altid så glad for. Det var noget risikabelt at have et sådant indhold i tasken, hvis han skulle blive stoppet af tyskerne, men det gik heldigvis ikke så galt. 😬

VINTERBYØSTER

Vinterbyøster, ja Vinterbyøster –
det er dér jeg er post.
I regn|og slud
i sne og frost
skal posten ud,
når man er post
og ikke en kryster
i Vinterbyøster –
det er dér jeg er post.

Hvem husker ikke Postens sang fra julekalenderen
Vinterbyøster? Sådan var det - også for Svend Nielsen



Svend Korsgaard Nielsen og hustruen Erna - her på deres sølvbryllupsdag.

Svend havde - som de fleste øvrige husmænd i 1930'erne og 40'erne - et job ved siden af landbruget for at få det til at løbe rundt.
Og Svend - ja, han blev reservepost.



Svend og Erna boede her på Herredsvejen 182 i Hærup



Og sådan ser ejendommen ud i dag



Det at være post var et respekteret job med uniform, emblemer m.m. Her den kørende post, som hentede posten i Hobro, og til højre de gående postbude, som skulle fordele posten i området i og omkring Klejtrup.

Billedet er taget på Viborgvej 9, hvor posthuset lå i "gamle dage".

Det være kørende post var noget helt særligt. I Klejtrup var det Jens Chr. Poulsen (far til skaberen af Verdenskortet Søren Poulsen). Mænd var stolte af at være post dengang.



Cyklen var for posten fra midten af 1900-tallet og nogle årtier frem det foretrukne "køretøj". Her er byens postbude klar til at komme ud på den daglige tur - fra venstre er det Anker Nielsen, Dalsgaard og Orla Pødenphandt foran købmandsgården (nuværende grill) i Klejtrup



Orla Pødenphandt var postbud i Klejtrup by i mange år. Han var oprindeligt barber, og han fortsatte da også med at klippe folk efter, at han startede som post.