

## LÅGE 15 - den 15. dec. 2022

Der var engang 🤔... at Fristrup havde sin egen fodboldbane.

Den lå på et stykke jord lige før gården på Ånsbjergvej 5 (Ron og Mirjams), når vi kommer til Fristrup fra Klejtrup-siden.

Unge mennesker i Fristrup havde oprettet en idrætsforening. Fodboldbanen blev - så vidt vides - anlagt under 2. Verdenskrig. Der blev spillet fodbold, og holdet deltog også i turneringer. 🏈

Fristrup-borgerne holdt ikke byfest - og så alligevel. En søndag hver sommer blev der holdt sportsfest, hvor både børn og voksne deltog. Der blev spillet fodbold - en rigtig festdag. 🎉

Og der blev solgt ispinde fra en varecykel med påmonteret isboks. Det var efter sigende barber Orla Pødenphandt fra Klejtrup, som solgte ispindene. 🍦

Danmark har altid været kendt for et bredt foreningsliv. Hver en lille "flække" (næsten) havde op til flere foreninger. Men der er også gået "stordrift" i den slags nutildags. 🤖



Det var her på marken, nederst i billedet, der var fodboldbane - på jord der tilhørte Nørskovs gård, som man sagde på det tidspunkt. Gården - Fristrup Østergaard - er i dag ejet af Arkesteijns

Det var ret naturligt, at det var Pødenphandt, der kom til Fristrup med is, for han og hustruen Stinne passede mejeriet ishus på hjørnet af Viborgvej / Søvej på det tidspunkt. Er ses Pødenphandt i døråbningen.





Fristrup Idrætsforening blev nedlagt på et tidspunkt - måske i forbindelse med, at der blev dannet en ny forening i 1941, nemlig Hejring-Fristrup Idrætsforening. Den nye forening koncentrerede sig om håndbold, og den første håndboldbane blev anlagt på et mark til hørende ejendommen på Oksenhøj 7 (tidl. hed vejen Hvilsomvej).

Det var Mary og Karl Højgaard Nielsen, der lagde jord til den nye håndboldbane. Dengang spillede håndbold udendørs - i al slags vejr 😊



Det var ungdommens samlingssted - både for håndboldspillerne, men også for de unge fyre på knallert, som gerne ville se pigerne an 😊



Der blev også afholdt sportsfester som her, hvor børn og voksne er i gang med tovtrækning.



Senere blev håndboldbanen flyttet ind på en mark lige vest for Fristrup, men der kunne spillerne ikke være for gæs.

Så banen blev igen flyttet - nu ud på Nørskovs mark igen, men denne gang længere mod Hejring ad Skivevejen. Faktisk lå den næsten ude ved læhegnet, som ses her til venstre i billedet. Ejendommen her er Møllevang på Skivevej 113 - midt mellem Fristrup og Hejring ad Skivevejen.