

LÅGE 20 - den 20. dec. 2022

Der var engang 🤔...hvor kaldenavne og øgenavne var mere reglen end undtagelsen. Det var der flere grunde til.

For det første var "udbuddet" af navne ikke så stort. De fleste efternavne var "sen-navne" som Sørensen, Hansen, Pedersen, Jensen, Nielsen osv.

For det andet var det at opkalde efter bedsteforældre en fast skik, så det var ofte de samme fornavne, der gik igen og igen.

Så for at holde styr på, hvem man talte om, når vedkommende f.eks. hed Jens Pedersen, og der var tre af dem indenfor en kilometer - ja, så brugte man kaldenavne. 🙄🙄🙄🙄

Grænsen mellem kaldenavne og øgenavne er hårfin. Men jeg vælger at betegne de fleste af dem som kaldenavne. Det var jo ikke for at være ondskabsfuld, at disse navne blev brugt. Det var mest af praktiske grunde. 😊

Jeg har været omkring et par stykker i denne julekalender, og i dag skal vi kigge på nogle flere 🎉



"Flyv-Johan" (den ældre mand i forgrunden) fik sit navn pga. noget, han gjorde. Han fløj afsted med sine heste - altså han kørte efter sigende meget rask til.

Johan Hansen havde i en del år gården her i svinget i Hærup - Hærupvej 12. Gården hedder Storgaard, men i dag er der kun stuehuset og en del af den vestlige udbygning tilbage.





Jens Peter Jensen - kaldet Jørgensen - var både landmand og uldhandler. Men det var ikke bare uldvarer han solgte - han havde alt mellem himmel og jord på ejendommen i Hærup. Jens Jørgensen havde nok den sygdom, som vi i dag kalder kleptomani. Og hvis naboerne i Hærup manglede noget, kunne de næsten altid finde det nede ved Jens Jørgensen. Han var efter sigende en meget venlig og rar mand, og folk kunne bare tage deres ting igen 😊

De mange sager blev åbenbart kædet sammen med begrebet 'pulterkammer'.

Her går Jens Jørgensen på Viborgvej i Klejtrup - til højre ses Købmandsgården, og på den anden side den toetagers bygning, hvor købmand Skjødtgaard senere fik forretning.

Jens Jørgensen - alias Jens Peter Jensen - boede på Hærupvej 21 i Hærup



Og det med pulterkammeret fulgte som sagt familien, og derfor blev sønnen Niels Jensen også kaldet "Pulter-Niels". Det var simpelthen efter faderen



På Oksenhøj 6 (tidl. Hvilsomvej 6) i Hejring boede Ella og Rasmus Rasmussen

Også Rasmus hed noget andet i daglig tale, og her handlede det om gentagelsen i hans navn. Så Rasmus blev ganske enkelt kaldet "Rasmus-tow-gång" (Rasmus to gange)



Så kommer vi til Frstrup - på Ånsbjergvej 28.

Her boede "Jens Staffen" alias Jens Pedersen. Også hans navn stammede fra forfædrene, idet hans bedstefar hed Steffen til mellemnavn, men blev kaldt "Staffen".

Her ses Jensine og Jens Staffen med datteren og svigersønnen Anna og Frode Serup





Det fulgte familien, idet Jens Staffens bror i Klejtrup også blev kaldet "Staffen" - nemlig Pi' Staffen.

Peder Steffen Pedersen boede her på Viborgvej 35 og kørte bl.a. taxakørsel, men var også en ret dreven radioamatør



I Klejtrup boede to Søren Sørensen'er næsten dør om dør i bymidten. Det var ikke nemt at holde styr på (der var jo ingen gadenavne på det tidspunkt). Så det blev Søren Skomager (t.v.) og Smør-Søren (t.h.)



Søren Skomager og hustruen Johanne havde skotøjsforretningen på Viborgvej 12. Et før og nu billede



Jenny og Søren O. Sørensen boede først på Midtvej 1, og senere flyttede de til Skårupvej 7. Sørens navn kommer af, at han var mejerist og arbejdede bl.a. med smørproduktionen på Klejtrup Mejeri.

